

## Dagboksanteckningar gjorda av Ingeborg Nilsson, 1886-1887.



*Foto av Ingeborg som ser ut att vara ungefär från tiden när dagboken skrevs.*



*System Julia och hennes man Jöns Backman blev så småningom fosterföräldrar till Ingeborgs yngsta dotter Anna f.1900, då Ingeborg blev sjuk och dog 1,5 år efter Annas födelse.*

Dagboken finns hos dotterdottern Ingegerd Broman i Kläppe. Den har mycket litet format och är skriven med ganska otydlig blyerts och har även några sidor utrivna.

Ingeborg, f. 1866, blev i slutet av den här dagboken under stor vånda A J Hanssons första hustru. Hon var dotter till Nils Persson och Anna Ersdotter på den gård som nu kallas Backmans (strax ovanför Bygdegården i Bringåsen).

Hon har en äldre syster, Julia (Juliana) som senare gifte sig med soldaten Jöns Backman och tog över gården, samt två yngre systrar, Anna och Sara.

Ingeborg var jämnårig med A J:s syster Brita Hansdotter på Backen. I folkräkningen 1890 förekommer en jordbruksarbetare Ole Tommasen i Lungre, f. 1862, vilken möjligen kan vara samma som den i dagboken nämnde O. Tomsson.

Emma kan vara den några år yngre kusinen i granngården och syster till Per Eriksson som i sin tur sedan ett par år var gift med Anna Hansdotter från Backen.

År 1886.

Midsommardagen. Det är vackert väder hela dagen.

(några sidor saknas)

Söndagen den 28 november 1886 fyllde jag mitt 20 år, den dagen var det klart väder nästan hela dagen, men det regna litet på efterm. Kl. 3 på aftonen åkade Emma å jag till Kyrkbyn med Karlsson. Sedan på kvällen gick jag och Emma och Karin Ersson uppå backen, där var Brita, Anna och Lars i Lungre, då svängde vi oss litet. Sedan så kom O. Jonsson o. A. Olsson då gjorde vi huller om buller; och varför och därför o. s. v. sedan gick vi var till sitt och Anna följde mig hem och låg hos mig.

Måndagen den 29de tröskade vi.

Tisdagen var jag och Emma till E. Mårtensson och baka.

Onsdagen var jag hos Per Andersson och baka.

Thorsdagen var jag hemma, då slagtade vi en kalv.

Fredagen slagtade vi grisen.

Lördagen tvättade Anna och jag köket. Mor var i fjöset far måka myr. Sara var på skolan  
Julia var i Lith.

Söndagen den 5 december var jag till Kyrkan och gick till nattvarden.

Söndagen den 12 var jag på bön till skolan, sedan var det intet vidare den dagen.

Tisdagen den 14 var far och Julia till Ås med vår gamla mossa (?). Mor och Anna hemma  
Sara på skolan, jag hos Per Ers och baka.

Söndagen den 19 var jag på bal hos Per Jons. Jag var också bjuden oppi Krestensarna men vi  
kom inte dit.

Onsdagen den 22 var jag till stan då var det riktigt motbjudande

Sjussmessdagen var jag hos Nils Andersson

Julafton var jag hemma och stökade litet af varje.

På Julmorgonen var allesammans till kyrkan på julotta men Anna och jag var hemma.

Annandag jul var vi alla flickor på bön till Pål Hans, men mor och far var hemma. Kring kl.  
2 på dagen kom Ingeborg och Marta i Boda till oss, sedan på qvällen kring kl.  
6 kom Brita in hos oss. Då fick Ingeborg åka med dom till Brynje på bal. kl 7  
åkte Julia, Marta och jag till Brynje samt hade O. Jonsson till skjutsbon,  
vi stallade in hos Lars Hemmingsson sedan gick vi på  
bal till Nils Magnus, och det var folk ifrån alla trakter. Och Enok, Lars, Karl  
Erik Hans Mikail. Erik Dalen och Nils Olof till spelmän. Och vi var där till kl

12 på tredjedag jul, när vi då kom hem gick vi upp i kammarn och lade oss och sof tils kl. 5 på qvällen, då steg vi upp sedan gick vi upp i Backen der fick vi mjölk och doppa, sedan gick vi till Per Jakobs, där dansade vi litet.

På fjärdedag jul var Ingeborg och jag till Jöns pers på Syförening, kl. 8. gick vi derifrån. Då gick vi in på skolan och helsa på Tilda, Anna och Sara. Då var Marta och Julia der. vi fick Te och doppa, sedan gick vi hem.

Femte dag jul gick Ingeborg och Marta hem vi följde dom till vägs till Lungre klockan 7. Då kom den her med ##### och nu sitt jag ensam opp i Kammarn och funderar öfver allt detta och Julia är nere hos Lauritz för Kerstin är sjuk och mor är inne far och de andra. Jag satt ännu en stund här oppe men då så kom Englund, då satt han här och språka en stund sen gick han hem.

Sjättedag Jul var det som vanligt.

Nyårsaftonen var jag bjuden till Emma då var vi ensam hemma, för hennes mor och far var till Brynje. vi var också i kammaren till O Tomsson och O. Jonsson. Hvem vet hur det är at åran ene hen tia.

1887 den 13 januari. Jag sitt nu ensam uppi kammarn. Julia är i stan alla de andra är inne. Jag har i dag varit på marknan. O du O le

Den 22 Maj har presten sarfvat i Kyrkås. O du Ole

Maj Måndagen ack hvilken sorglig dag. Jag har kämpat med tårar hela dagen.

Pingstdagen 29 Maj 1887. Ja Alla de andra har roligt men jag får sitta hemma och lugna mig med gråt. Tänk om den her månaden har varit förbi, tänk hvilken sorglig tid jag har, nu får jag Aldrig ha roligt mera. men jag hoppas att det blir fall bättre än de är nu. Jag undrar hur det är i Pingst at Åran en hen tia. Dagen är förliden och natt tillstundar vest. I dag har presten sqvallrad i Lit.

Andag Pingst. det är riktigt klart och fint väder hela dagen alla de andra har varit i kyrkan men jag har varit hemma nu sitter jag äfven ensam opp i kammarn med tåran fylld i ögonen och en hel skock med ungdom är på Öshtgård och lekar. O, du O

Trefaldighets Söndagen. Mor och far har varit till Lith i dag. vi de andra syskonen har varit hemma. Hvem vet hur de är at åran en hen tia. Jag har bara en liten tid kvar.

Söndagen den 19 87. Nu är det den sista söndagen. Nu hafver jag bara morgondagen kvar bäre i måra oj om tisdan. Tänk om de hen fjortan dagan ha vöre öfve stått. det blir ett underligt lif för mig skall de andra få så många mot tag som jag då blir det inte godt för dem, de e säkert de, och blir jag inte bättre till homörs då går det värkligen inte för mig, de är alldeles omöjligt, oj oj, bara en dag kvar, men jag skall draga mitt kors mitt tålmod. Marta är här Anna Olsson också skall Anna Andersson kom i dag.

*Den 20 Juni 1887. Ja nu är det sista qvällen som jag är ogift. Jag undrar hur det är den 20 Juni nästa år. Nu är det min tur hvem vet hvem som blir här nest.*

*Den 21 var det mycket svårt. Likaså den 22*

*Midsommardagen den 24, då skjutsade vi hem Anna käran*

*Lördag den 25 Juni var det frestade stund för mig för det var en hel hop ungdomskamrater från Brunflo och Brynje som gick här förbi. Ja mitt ungdomsliv är slut och kommer aldrig åter mera. Jag undrar hvem som blir härnest.*

*Söndagen den 26 vi är bjudna till Anna.*

*Trede böndagen på qvällen kl. 9 Det är vest inte roligt att vara jag min sorgetid är ännu inte slut, men nu måste jag, men tårarna hindra mig.*