

Lasarettet avd. 2
Östersund

Bringåsen om torsdagskväll
(Omkr år 1960 fr Nisse till Karin, "gräsänkling")

Ja hej!

Tack för kortet vi fick i dag, varav vi drar den slutsatsen, att du mår bra och trivs.

Här hemma går det också av bara farten den ena dagen efter den andra, än har vi mat så vi reder oss och blir det slut så skaffar vi väl mera, så hav inga bekymmer. Har som sagt varit på lasarettet i dag, men behövde ej stanna där.

Lungorna var bra, blodet hyggligt, sänkan på nedåtgående, endast körteln under armen, som ska behandlas, så det blir ju ganska lindrigt.

Får fara in varje dag för detta, tyckte det var bättre än ligga där, "sa doktorn", och då så. Bara 6 min behandling varje gång, så det ska nog gå bra, blir ju dyrare förstås, kan inte hjälpas.

men det har blivit dåligt sparkföre nu igen, blåser kallt och regnar en skvätt då o då.

I går kväll gick åskan också. Jag var till Skjör också i gårafton, var även ut på sjön och drog upp en liten aborre åt kattan vilken dom åt upp med förtjusning.

Har inte hört nånting från Inger så hon har det väl bara bra. Ringde dit på söndagskväll och hörde efter att hon kommit fram, det var Arne som svara i telefon och på honom hördes hon trivas bra. Får väl ringa dit nån mer gång och höra hur det går.

Pojkarna är i lagårn som blev lite sent för dom i kväll, dom har varit på sågen i dag.

Och kissungarna sitter och tittar på när jag skriver den ena på armen och den andra på axeln, dom hälsar så mycke, att dom sköter sig bra. (ganska)

Ja som du ser är allting frid och ro här hemma, så du kan ta det med ro själv och ha det så skönt som möjligt.

Var även till Lit på tisd, på sjukkassan och hämta ut mitt tillgodohavande. Åkte cykel dit och fick skjuts tillbaka av Henning, tittade även på den nya badplatsen, men tyckte det kändes för kallt till att bada.

Inga främmande har vi haft heller, så vi får väl kalasa opp tårtan själv nu medan den är ätbar, tänker göra det nu i kväll, så jag slutar nu, hej så länge./Nisse

Ps. Har nyss pratat med Inger har bara roligt; förstås. P.S.

Prima liv i ungarlysyan. Hälsningar Staffan.

PS nr 3. Mjölknigen, disken och matlagningen går utmärkt. För säkerhets skull köpte pappa en väckarklocka. Hej!

Jan

Något år efter brevet ovan, 1960, hade utvecklingen på Backen nått ungefär hit. En nyligen köpt gammal Volkswagen som första bil, och huset renoverat med brädfodring utanpå vindpappsisolering samt ny entre med balkong ovanpå.



Brev från Östersunds lasarett skrivet av N H Nilsson, odaterat ca 1960 – 1962.

Måndakväll

Hej på Er alla!

Skall försöka skriva några rader så Ni får ett litet livstecken från mej. Hoppas Ni alla mår bra, själv kan jag ju inte skryta med nån överdådig välmåga, men det går ju en dag om sänder.

Benet värker lite för jämnan, har inte varit ur sängen sedan jag kom hit, så det blir lite enformigt o tröttsamt att ligga jämt, men blir väl van så småningom. Det var nog en blodpropp i allafall, nu har jag fått en massa sprutor och tabletter så det blir väl bra så småningom.

Ja jag ligger på samma avd, som sist, fast i den lilla salen, nyrenoverat o fin värre. Det är bara 7 sängar här, så det är både lungt o fridfullt. Ingen mer än jag som ligger för jämnan. Den som ligger till höger heter Rutfält bor i stan, han är min kalfaktor passar opp med ett och annat bland annat var det han som ringde hem. Han for hem på onsdag.

Ja hur länge jag blir här vet jag inte men tre veckor tänker jag nog det blir.

Tisdamorrön. Känns bättre i dag, svullnaden håller på ge med sig lite.

Undrar hur pojkarna haft det, såg att bilen försvann härifrån i går nån gång, så jag antar dom hämtat den.

Nu har rundan gått så nu ska jag försöka få brevet färdigt. Mycket möjligt att jag kommer att få röntgenbehandling i ljumsken.

Dr Lundborg tror att det är nån körtel där som förorsakat proppen.

Ja nu får det vara nog skrivet den här gången med hälsn. till er alla från

pappa.

Då har Karin och Nisse nått fram till samma standardnivå som de lämnade vid giftermålet nästan trettio år tidigare.

Den invändiga moderniseringen med vatten, toalett o badrum, avlopp och oljeeldad centralvärme

utfördes först 1963, strax efter att pappa avlidit. Det blev också samtidigt som jag själv lämnade

byn för tretton år av studier och arbete på andra platser i landet innan jag med egen familj kom

tillbaka år 1976 för att etablera vårt jordbruksföretag, som jag kallat för Busvebacken efter ett

medeltida namn från platsen.